

Terugblik over het jaar 2020

Een jaar, waar we zo veel nieuwe dingen hebben ontdekt.

Een jaar, waar we dankbaar waren voor de goede medische zorg in Denemarken en waar we ons nu weer helemaal gezond voelen.

Het hele jaar door hebben we geroeid en heel veel gewandeld en mooie bossen ontdekt, vlak bij ons in de buurt.

Na al die jaren van veel buitenlandse reizen, ontdekten we ineens dat er ook bij ons in de buurt zo veel moois te zien is.



Februari, Guadeloupe

Ook dit jaar waren we weer op Guadeloupe.





Samen met vrienden uit Frankrijk en Finland,
die ook elk jaar naar Guadeloupe komen.



Maart: Liseleje strand. Kajak roeien is nog steeds onze grootste passie.





Juni, Dodekalitten bij Kragenæs





Juli, mooie kust bij Møns Klint



April, Claus en Rob verven de slaapkamer in het zomerhuis van Claus.





Voorjaar in een "nieuw" bos





Carla, Martha en Sally
in Birkerød



Voorjaar, nu met een eekhoorn en een specht in onze tuin





28 April: Christian en Claus "ontvoerden" Hanne af op haar verjaardag



Meer voorjaar en weer een "nieuw" bos.





Mei, tulpen bij Gavnø Slot





Mei, Rododendrons bij
Nivågård museum



Claus werkte bij Restaurant Mantzius en Martha puzzelt bij ons, allebei in Birkerød.





Augustus: Thijmen kwam bij ons langs op zijn lange fietstocht door Denemarken.





Augustus: Aankomst op het eiland Samsø



Augustus: we kamperen en roeien een paar dagen op het eiland Samsø





Augustus: Samsø – in de haven van Ballen



September: Martha was een dagje een beetje "ziek" en we gingen samen op safari in de bossen vlakbij Kopenhagen.





September: Trudy en Hugo op bezoek in Melby in het zomerhuis van Claus. Hugo en Rob maakten een mooie fietstocht van 30 km.



September: Rob 70 jaar – Brunch met kinderen en kleinkinderen



November: Sophia maakt een vuurtje om warme chocolademelk te maken tijdens een boswandeling.

Caroline





December: Een nieuwe wandeltocht met verlichting in een bos, vlakbij ons thuis.
(Dit is een trainingsbaan voor langlaufers)

We wensen jullie een gezellige kerst en een gezond 2021.

We hopen jullie allemaal weer eens gauw te zien.



Veel liefs,

Hanne en Rob

Alleen, maar niet eenzaam

December 2020