

# Terugblik over het jaar 2021

Alweer een jaar bijna voorbij.

Nog een jaar, waar we veel nieuwe bossen hebben ontdekt, maar ook veel mooie tochten gemaakt hebben met onze kajakken.

We hadden best wat meer willen reizen, maar dat zat er helaas niet in.

Vacanties in Nederland, Frankrijk, inclusief Guadeloupe moeten nog even wachten.

Wel een jaar, waar we ons nog steeds helemaal gezond voelen.

We wensen je een gelukkig en gezond 2022 en we hopen jullie allemaal gauw weer eens te zien.



Sally's verjaardag in een park in Kopenhagen

Bij Christians familie is er nu een “Corona hond” bij gekomen.



## Winter op ons meer in februari





En ik ging ook schaatsen (na een pauze van 60 jaar).



In het bos met Carla, Sally en Martha.



In Maart kwam deze kat bij ons op bezoek. Later ontdekten we, dat die op nummer 3 woonde, maar hij kwam meer en meer bij ons thuis. Eerst buiten op ons terras, maar in de zomer ook vaak binnen. Uiteindelijk in December zeiden de eigenaren, dat deze kat besloten had, dat hij bij ons wilde wonen. Nu hebben we hem officieel overgenomen.







Claus vierde zijn 40ste verjaardag en is nu klaar met zijn opleiding als “chef de cuisine”.

Met Caroline en  
Sophia op het strand.





Caroline heeft het altijd druk met ballet training, terwijl Sophia de padvindster is.



Christians verjaardag wordt elk jaar gevierd met een grote arbeientaart.



Een dagtocht bij de kust van Stevns Klint (Denemarken)



Ook dit jaar waren we een paar dagen op het eiland Samsø



We waren ook weer op Ærø.





In augustus hadden we 2 mooie tochten in Zweden (Kullaberg en Hallands Väderö).



Veel liefs,  
Hanne en Rob