

Zo is het jaar 2025 alweer bijna voorbij

- Het werd weer een jaar van roeien, wandelen, zwemmen en een paar reizen.
- Gelukkig hebben wij, de kinderen en klein-kinderen het allemaal goed.



Februari: De eerste reis van het jaar ging naar Madeira



Dit is een deens schoolschip, dat toevallig ook een paar dagen in Funchal was.

Mooie wandelingen op Madeira





Wie is
beroemder op
Madeira?

Cristiano
Ronaldo
of
Cristovao
Columbo?



De straat in Funchal met alle die mooie deuren



14 mei: Grootoudersdag op de "na-school" van Carla



Juli: Mooie roeitochten in Zuid Zweden, (Yärnavik, Tjärö)



Augustus: Strömstad, een paradijs, vlakbij Noorwegen



Een drijvende kerk, gemaakt van plastik afval uit de zee



Bij het eiland Tjörn, roeiden we samen met meer dan 250 zeilboten



Maria vierde haar 50ste verjaardag in de tuin met met champagne en sushi.



Sept.: Met neven en nichten op de heide van Jytland



Sept.: Samen met Marijke, Heleen en Rob vierden we onze ronde verjaardagen in Haamstede.



Zitten we allemaal? Net als in 1953



Mijn 75ste verjaardag werd ook op Rungstedgaard gevierd.





Martha, Sally, Carla, Caroline, Sophia

Mooie wandeling bij het Eremitage kasteel



Op weg naar meer licht.



GELUKKIG NIEUWJAAR